



Kære Kommunalpolitiker

Om kort tid skal I vedtage budget 2024.

Jeg opfordrer jer til at huske på biblioteket, og den betydning et godt bibliotek har for jeres borgere.

Børn læser dårligere

Børn læser stadig dårligere, og deres læseglæde er støt faldende, viser aktuelle undersøgelser. Også de voksne er udfordret og har vanskeligere ved at fordybe sig og læse en bog. Det er bekymrende og rammer også samfundet.

Men et velfungerende bibliotek, og en aktiv formidling til dem der ikke læser, kan være med til at ændre tingene, så vær opmærksomme på det, når I laver budgettet.

Bøger koster - også når de bliver digitale

På landsplan er udlånet af fysiske bøger faldet over en årrække, til gengæld læser markant flere e-bøger og hører lydbøger. Noget som betyder, at nye brugergrupper læser og finder glæde ved det.

Men det koster. For der er stadig stor efterspørgsel efter de fysiske bøger, efter formidlingen af dem og samtidig er der som nævnt stor vækst i udlån af e-bøger og lydbøger. Skal børnene blive bedre til at læse og øge læseglæden, så kræver det, at de har adgang til bøger via biblioteket i deres hverdag.

Dette skal med, når budgettet lægges. Spørg jeres bibliotekschef om jeres behov lokalt og om aktuelle stigninger i udgifterne. Også om jeres skoleelever har adgang til digitale bøger på [eReolen GO](#) - desværre er der flere skoler og kommuner der fravælger denne mulighed.

Biblioteket skaber trivsel

Bibliotekerne understøtter samfundets og borgernes behov i en politisk bestemt lovramme.

Folkebibliotekerne er forskellige fra kommune til kommune, fordi behovet er forskelligt og fordi kommunalpolitikere prioriterer forskelligt. Biblioteker kan være med at bryde ensomhed, skabe trivsel blandt unge og til at udvikle kompetencer så man kan skelne sandt fra falsk. Og så er biblioteket i mange kommuner helt centralt i det lokale kulturliv.

Alle steder giver biblioteket fri og lige adgang til viden og kultur, ligesom det er en aktiv partner for både skoler, uddannelsesinstitutioner og de mange lokale foreninger. Unge på ungdomsuddannelser er f.eks. den største brugergruppe på biblioteket, selvom de ikke er den gruppe der låner de fleste bøger. Men de bruger folkebiblioteket til at mødes, skabe studiegrupper og hente viden i kilder og hos personalet og for at deltage i debatter. Biblioteket understøtter moderne folkeoplysning og lægger i dag rum til en række andre aktiviteter. Borgernes adgang til at deltage i fællesskabet, også udenfor de digitale platforme, er ekstremt vigtigt, hvis alle skal have mulighed for at tage del i demokratiet.

Men det koster, for det kræver midler at skabe aktiviteter, så flere tager del. Styrk derfor biblioteket lokalt.

At det kan betale sig at investere i bibliotekerne, er blandt andet vist i Storbritannien. I følge en undersøgelse fra juni 2023 [løfter biblioteket opgaver svarende til en værdi på 30 mia. kr.](#), fordi de ikke alene understøtter børns læsevner; biblioteker hjælper også udsatte borgere med it-problemer og skaber værdifuldt socialt samvær.

Venlig hilsen

Paw Østergaard Jensen

Kommunalbestyrelsesmedlem i Albertslund

Formand i Danmarks Biblioteksforening